

Sing-in 16 oktober 2022 – Thema: 'Licht op je pad' – Grote Kerk Dalfsen 19.00 uur

presentatie: Henriëtta Kuipers, piano: Willem Krabbe, gitaar: Jan Kramer, viool: Leonardo van Lenthe, dwarsfluit: Linda Holsappel, basgitaar: Thomas Jansen, drums: Harm Jan Sietsma. Zang: Marjolein, Henriëtta, Nanette, Hetty. Techniek: Henk Panman. Kosteners: Henri en Anouk Uitslag.



vooraf: Opw. 604 Kom en laat ons prijzen

Kom en laat ons prijzen de God van alle eeuwen,
Vader van de schepping, Heer van zee en land.

Kom en laat ons prijzen en juichen voor zijn grootheid,
want Hij, de grote Koning, heeft de wereld in zijn hand.

refrein:

Eer en verheerlijk Hem,)
open je hart voor zijn aanwezigheid.)
Eer en gehoorzaam Hem,)2x
want Hij, de grote Koning,)
Heeft de wereld in zijn hand.)

Kom, laat ons aanbidden, de God van onze redding,
onze Goede Herder, die ons leven leidt.

Kom, laat ons aanbidden, ons buigen voor zijn grootheid,
want Hij is onze God en wij de schapen die Hij weidt.

Eer en verheerlijk Hem,
open je hart voor zijn aanwezigheid,
Eer en gehoorzaam Hem, want Hij is onze God
en wij de schapen die Hij weidt.

Omdat wij aan Hem toebehoren,
wandelen wij in zijn licht.
Om Hem te zien, zijn stem te horen,
komen wij voor zijn aangezicht.
Refrein 2x

want Hij, de grote Koning, heeft de wereld in zijn hand.

1. Welkom en gebed

2. Hemelhoog 391 U roept ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein: Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood
en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn. *refrein*

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.
refrein

3. Hemelhoog 493 We zijn hier bij elkaar

We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus, onze Heer!

Refrein:

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U;
U bent welkom in ons midden.

4. Hh 346 Ik wandel in het licht met Jezus

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:

Ik wandel in het licht met Jezus,
en ik luister naar zijn dierb're stem.
En niets kan m' ooit van Jezus scheiden
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon,
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon. *Refrein*

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd;
met Hem verzezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid. *Refrein*

Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt te midden van de wereld
die gebukt gaat onder zorg en pijn. *Refrein*

5. Bijbellezing: 2 Korintiërs 4: 16-18 BGT

6. Hemelhoog 320 Wees mijn verlangen

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht;
wakend of slapend, vervuld van uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als uw kind
dat in uw armen geborgenheid vindt.

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
bij U te wonen is al wat ik wens,
met als beloning dat ik op U lijk;
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

7. Hemelhoog 16 Als een hert

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild;
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U bent meer dan goud en zilver,
U de bron van mijn bestaan.
U alleen schenkt echte blijdschap,
ja met U wil 'k verder gaan.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild,
aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

8. Opw. 847 Er is hoop die groter dan de dood is

Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan doven,
er is liefde die nooit teleur zal stellen.

Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, dieper dan de tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zal verlaten.
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig.

Refrein:

Dus richten wij onze harten naar boven,
vertrouwen wij op de God die wij loven.
Niemand die ons uit Uw handen kan roven,
een machtige Rots, onze schuilplaats is God.

Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde, groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel,
overwinning, dwars door al ons strijden.
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig.
Refrein

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
en alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige Rots, onze schuilplaats is God.

Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig.
Refrein

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen
en alle tranen voor altijd zal drogen
is het Uw Geest die ons helpt te geloven,
een machtige Rots, onze schuilplaats is God.

9. Gedicht

10. Hemelhoog 427 Ik zag een kuikentje

Ik zag een kuikentje,
dat bij zijn moeder zat.
onder haar vleugels,
waar het veilig zat
tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn.

In de schaduw van uw vleugels
wil ik schuilen, wil ik schuilen.
in de schaduw van uw vleugels wil ik schuilen, o Heer.

U bent mijn toevlucht, U bent mijn sterkte.
U bent mijn schuilplaats, U, o Heer.

11. Hh 299 'k Heb Jezus nodig heel mijn leven

'k Heb Jezus nodig heel mijn leven,
'k heb Jezus nodig dag aan dag.
In mijn handel, in mijn wandel, in mijn slapen en
ontwaken. 'k Heb Hem nodig dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen heel mijn leven...

12. Hemelhoog 327 Diep diep diep als de zee

Diep, diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd, als het water blauw
is Jezus' liefde voor jou en mij.
Diep, diep, diep als de zee,
hoog, hoog, hoog als de lucht,
wijd, wijd, wijd, als het water blauw
is Jezus' liefde voor jou!

Deep, deep, deep as the sea,
high, high, high as the sky.
Wide, wide, wide as the water blue
is Jesus' love for you and me
(it is as) Deep, deep, deep as the sea,
high, high, high as the sky.
Wide, wide, wide as the water blue
is Jesus' love for you!



13. Collecte (bij de uitgang)

- 1. Diaconie:** St. Oekraïne Projecten, Armenhulp ↑
NL66 RABO 0312 8068 92 t.n.v.
Diaconie van de Prot. Gem. Dalfsen
o.v.v. St. Oekraïne Projecten,
Armenhulp
- 2. Kerk:** Onkosten van deze dienst

Zingen tijdens collectemoment: Opw. 868 Hoop en redding

Hoor ons bidden, hoogste Koning.
Jezus, hoop voor ieder hart.
Zonder U zijn wij verloren,
zonder U voorgoed verdwaald.

Wees het vuur dat brandt van binnen,
laat ons puur en heilig zijn.
Kom met kracht en kom met redding,
openbaar uw Koninkrijk.

U alleen verzet de bergen,
U alleen herstelt ons land.
Onze hoop en onze redding,
in uw naam houden wij stand.

Kijk ons aan en wees genadig,
breng ons uit het donker thuis
bij uw liefdevolle Vader,
door uw woord, dat helder schijnt.

U alleen verzet de bergen,
U alleen herstelt ons land.
Onze hoop en onze redding,
in uw naam houden wij stand.

U alleen verzet de bergen,
U alleen herstelt ons land.
Onze hoop en onze redding,
in uw naam houden wij stand.

Wij geloven: God is machtig.
Wij geloven: God is hier.
Koning Jezus, Hij zal komen,
in zijn naam houden wij stand.

Prijs de Koning: God is machtig.
Prijs de Koning: God is hier.
Koning Jezus, Hij zal komen.
In zijn naam houden wij stand.

U alleen verzet de bergen,
U alleen herstelt ons land.
Onze hoop en onze redding,
in uw naam houden wij stand.

U alleen verzet de bergen,
U alleen herstelt ons land.
Onze hoop en onze redding,
in uw naam houden wij stand.
in uw naam houden wij stand.

14. Verzoeknummers, zie keuzeblad

15. Dankgebed en zegenbede

16. Hemelhoog 694 Wij gaan op weg met brandend hart

Wij gaan op weg met brandend hart
met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar en dag en nacht
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
naar een liefde die verwarmt.

Refrein:

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len, laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.

De liefde roept, de waarheid spreekt;
dat is de kracht waarmee wij gaan,
om hen die vallen, hen die wank'len
op te vangen in uw naam.

Refrein



Bedankt voor je / uw belangstelling.

In de kerk is gelegenheid voor ontmoeting

met koffie, thee en limonade.

Fijne avond nog!

reacties: sing-in.pgdalfsen@gmail.com