

Inhoudsopgave

Voorwoord	2
Meditatiegroep groen en gelovig; verduursamen met Franciscus	.3
Lezing Groene kerk Matthias Olthaar Er is leven na de groei	.4
Geloof en wetenschap	5
Zing mee! Met liederen van Huub Oosterhuis	6
Zing mee! Over spirit of Love met het koor Perspectief	7
Lezing Manu Keirse	8
Lachen mag van God. Religie en Humor, deel 2	9
De namiddag van het christendom	10
Leerhuis Ester	11
Soul Art Workshopavonden	12
Werkgroep Meditatieve vieringen	13
Gebedsuur	16
Stimulans – Samen aan tafel met een verhaal	17
Gemeente Groeigroepen	18
Gesprekskring Gamma	18
Jeugdwerk Protestantse Gemeente te Dalfsen	19
0529- UNITES	20
Jaargroep voor jeugd van 12-17 jaar in Dalfsen en Oudleusen	21
Dit is mijn verhaal – Gespreksgroep voor jongvolwassenen	22
Cursus “Leren van Luther”	23
Gesprekskring H.U.L.D.A	24
Ontmoeting	25
CVO-Aktief Oudleusen	26

Voorwoord Programma 2023-2024

Jaarthema: Ga mee!

Wat is er toch veel mogelijk, hoor ik u denken. En u hebt groot gelijk! Blader maar eens door dit boekwerkje. Neem ook gerust uw agenda bij de hand. Houdt u van een beetje studeren? Wie niet studeert, is niet bekeerd, leerde ik vroeger. Of luistert u graag naar een boeiende spreker of naar mooie muziek/liederen? Werkt u graag met de handen? Doet u graag mee met een gespreksgroep? Wilt u leren van Luther of het Bijbelboek Esther nog eens nader beschouwen? Of, nou ja, zo zou ik nog wel even door kunnen gaan.....

Keuze genoeg. Meestal nog gratis ook. Je krijgt zelfs tussendoor nog koffie of thee. Ik denk dat u ondertussen staat te trappelen van ongeduld. Nog even geduld a.u.b. Zoek alvast maar wat op. Iets dat echt bij u past. Opgeven kan natuurlijk nu al. Hebt u al voorpret, nietwaar. Er wordt verwachtingsvol uitgekeken naar uw mailtje of telefoontje.

Ook nu willen we iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit boekje – op welke manier dan ook – van harte bedanken.

Vrede en alle goeds,

Namens de commissie Toerusting, Ton de Bruijn

Commissie Toerusting:

Tabitha Keuning, Henny Baarslag, Diny Westerbeek, Ton de Bruijn

MEDITATIEGROEP GROEN EN GELOVIG VERDUURSAMEN MET FRANCISCUS



Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat? We laten ons in deze cursus inspireren door Franciscus van Assisi. Wandelend met zijn broeders ontwikkelde hij zijn leefstijl: kwetsbaar, betrokken, eenvoudig en vredelievend en vooral levend vanuit de vreugde om het leven. Elke bijeenkomst maken we kennis met een thema van Franciscus door in gesprek te gaan en een meditatieve oefening te doen. Daarna gaan we met een duurzame oefening bij het thema aan de slag. We wisselen ideeën uit en je kunt elkaar helpen om een duurzame leefstijl te vinden die bij jou en je leefsituatie past. Een leefstijl die plezier geeft omdat je leeft uit je inspiratie of geloof. Een leefstijl die je verbindt met velen die werken aan een duurzame planeet. Van harte welkom om mee te doen, want samen verduurzamen is erg leuk! We werken met het cursusboek "VerduurSamen" van Corinne Groenendijk.

Data: woensdag 4 oktober, 8 november, 6 december en 3 januari

Tijd: 19.30 - 21.00

Plaats: De Overkant

Begeleiding en opgeven: ds. Tabitha Keuning (tolkeuning@hetnet.nl)

Lezing Groene kerk Matthias Olthaar Er is leven na de groei



Stel je voor: een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Een land waarin economische groei niet meer voorop staat, terwijl de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft. Een land waarin mensen gelukkiger worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben. *Er is leven na de groei* laat zien hoe dit kan, op een haalbare en betaalbare manier en in korte tijd.



Matthias Olthaar (schrijverscollectief met Paul Schenderling) verzorgt een interactieve lezing over Postgroei. Hij zal aan de hand van kleine en grote verhalen je meenemen naar het Nederland van 2040. Daarbij passeren vele concrete verbetervoorstellen de revue, voor de inrichting van de economie, de sociale zekerheid, de landbouw, de zorg en mobiliteit. Ook laat het boek zien wat deze veranderingen praktisch betekenen voor jouw dagelijkse leven: in je huishouden, je werk en je leefomgeving.

Datum: woensdag 4 oktober

Tijd: 20.00 uur

Plaats: De Overkant

Opgave: mans.boelen@gmail.com

Geloof en wetenschap

Is er een conflict tussen geloof en wetenschap? Dat wordt vaak gedacht maar is zeker niet het geval. Er zijn zelfs een aantal wetenschappelijke ontdekkingen die wijzen naar God:

- Het ontstaan en de 'fine tuning' van het universum
- De ontdekking van DNA
- De complexiteit van de biologische cel



Ik zal over deze wetenschappelijke ontdekkingen een presentatie verzorgen. Aan de hand van een aantal filmpjes zullen deze wetenschappelijke ontdekkingen nader toegelicht worden.

Als u zich een leek voelt m.b.t. deze onderwerpen dan is dat geen enkel probleem want de presentatie is geschikt voor iedereen.

Martijn Westera

Waar: De Overkant

Wanneer: donderdag avond 12 oktober 2023 om 19.30 uur

Opgeven: martijn.westera@kpnmail.nl

ZING MEE!

Met liederen van Huub Oosterhuis



*“Die mij droeg op adelaarsvleugels
die mij geworpen hebt in de ruimte
en als ik krijsend viel
mij ondervangen met uw wieken
en weer opgegooid
totdat ik kon vliegen op eigen kracht.” (naar Deut. 32,1).*

Huub Oosterhuis, de dichter en theoloog die met zijn (lied)teksten grote invloed heeft gehad op kerkelijk Nederland is gestorven op Pasen, 9 april 2023. Met zijn dichterlijke taal maakte hij oude geloofstaal voor menigeen toegankelijk. De betekenis van Huub Oosterhuis overstijgt de kerkelijke hokjes en muren. Uit zijn enorme nalatenschap aan liederen kiezen we er een aantal uit om samen met elkaar te zingen. Op zaterdagavond 14 oktober kunt u in de Grote Kerk, samen met een gelegenheidskoor, liederen van Oosterhuis instuderen. Deze liederen zullen vervolgens op zondag 15 oktober een plek in de liturgie krijgen. Zang en muziek zijn o.l.v. Gerrit Hoving en Wim van Lenthe. Teksten en gedichten worden verzorgd door Tabitha Keuning

Datum en tijdstip: zaterdag 14 oktober om 19.00 uur
en/of zondag 15 oktober om 10.00 uur

Plaats: Grote Kerk

Begeleiding : Gerrit Hoving en Wim van Lenthe

Teksten/gedichten: Tabitha Keuning

ZING MEE!

Over Spirit of Love met het koor Perspectief



OVER SPIRIT OF LOVE

Wat geeft ons inspiratie, 'spirit', de Geest? Die vraag was het startpunt van het koorproject Spirit of Love van Perspectief. In dit vijf kwartier durende programma komen zeven bronnen van inspiratie voorbij met korte (persoonlijke) verhalen, beelden en vooral veel muziek. Niet alleen de inspiratiebronnen zijn heel divers, maar ook de liederen. Het koor switcht van religieuze naar popmuziek en van een verstillend gebedslied naar swingende gospel. Sommige liederen nodigen uit tot meezingen. En het hele programma, dat ook als kerkdienst geprogrammeerd kan worden, zet de bezoeker aan het denken: wanneer ervaar ik de Spirit of Love?

OVER PERSPECTIEF

Het koor Perspectief bestaat al ruim 25 jaar. Met meer dan zestig enthousiaste leden, is het koor verbonden aan de Protestantse Gemeente Trinitas in Heerenveen. Eerdere projecten trokken vele bezoekers, zoals de musicals Noömi in 2009, Grenzeloos in 2017 en het Osloproject Messiah in 2019-2022.

Over datum, plaats en tijdstip wordt later bericht gedaan in Kerk op Weg

Lezing Manu Keirse

Manu Keirse is een ervaren spreker op het gebied van omgang met verlies.



Datum: woensdag 1 november

Locatie: de Grote Kerk

Aanvang: 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur. Verdere toelichting volgt via de kerkgroet en website. Van harte welkom om deze avond bij te wonen.

Henny Baarslag

Lachen mag van God

Religie en Humor, deel 2

Inderdaad, deel 2, want op 19 januari 2023 heeft een grote groep mensen deelgenomen aan een avond onder de titel "Lachen mag van God", een uitspraak van domineesdochter Annie M.G.Schmidt. Er bleek behoefte aan een vervolg.



Laat ik 2 uitspraken over humor citeren:

Humor is de kus die vreugde en verdriet elkaar geven.

Humor is de hulp bij uitstek om het leven ontspannen te bekijken en toch ook in de diepte te verkennen.

En religie? Religie kan verbinden, ook al zijn er talloze voorbeelden te noemen waar dat niet is gebeurd. Wij geloven toch dat het wel mogelijk is?

We gaan er weer gezamenlijk een afwisselende en ook leerzame avond van maken. Wees welkom!

Datum: dinsdag 28 november

Tijdstip: 19.30 uur.

Locatie: De Overkant.

Opgave: Ton de Bruijn (tondebruijn49@hotmail.com)

Tel.: 0529 85 19 27

De namiddag van het christendom

De situatie van het christendom in Europa is erbarmelijk, zo begint theoloog Tomáš Halík zijn nieuwste boek (zie afbeelding). De kerk is in de namiddag van haar bestaan beland. Haar jeugdige energie is verdwenen en zij lijkt uitgeblust. Staan we aan het eind van een christelijk tijdperk of kan het christendom zichzelf door de midlifecrisis heen opnieuw uitvinden? Halík is ervan overtuigd dat die crisis de deur kan openen naar een nieuw middag-tijdperk in het christendom. Hij ziet een kerk voor zich die over haar eigen grenzen weet heen te stappen en meehelpt in het formeren van een wereldwijde broederschap, een nieuwe manier van leven. In vier avonden willen we dit boek met elkaar verkennen en samen bespreken. Welk toekomstperspectief biedt het boek ons?



Data: woensdag 10 januari, 24 januari, 7 februari, 28 februari

Tijdstip: 19.30 uur

Plaats: De Overkant

Begeleiding en opgeven bij: Anco Tol (tolkeuning@hetnet.nl)

LEERHUIS

Het komende winterseizoen willen we weer een leerhuis houden in Dalfsen, in vier bijeenkomsten.

De eerste en vierde keer onder leiding van Dodo van Uden. De tweede en derde keer leidt Teunis Dankers de gesprekken.

Het gekozen onderwerp is: Ester. We gebruiken hierbij het boek van Dodo van Uden – Weg van de Tora, deel 6 (uitgave van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit).



Data: de maandagen 22 januari, 5 en 19 februari en 4 maart 2024.

Tijd: 14.00 – 16.00 uur.

Plaats: KC De Overkant, Kerkplein 22, Dalfsen.

Kosten: € 20,00 exclusief boek (dat is ongeveer € 8,00)

Als u mee wilt doen, hoor ik dat graag voor 31 december. Meld het erbij, als u het boek nog niet hebt, dan kan ik dat voor u bestellen.

Opgeven: Teunis Dankers, tel. 434437, e-mail: dankers-adriaanse@hetnet.nl

SOUL ART Workshopavonden



Om mee te doen aan de Soul Art bijeenkomsten hoef je geen natuurtalent te zijn. Wel zullen je handen onvermijdelijk vies worden. Door middel van verschillende creatieve werkvormen en meditatieve oefeningen proberen we de eigen spiritualiteit handen en voeten geven. Kunst kan namelijk helpen om te verwoorden waar je vandaan komt, wie je bent en wie je hoopt te zijn. Kunst onderbreekt, vertraagt en helpt om iets nieuws op te merken in de wereld om je heen en, misschien wel het belangrijkste, in jezelf. We maken gebruik van het inspirerende boek van Shaeron Caton Rose. Zij is verbonden met The Iona Community.

Data: woensdag 6 maart, 20 maart, 3 april en 17 april

Tijd: 19.30 - 21.00

Plaats: De Overkant

Begeleiding en opgeven: ds. Tabitha Keuning (tolkeuning@hetnet.nl)

Werkgroep meditatieve vormen.

Met vijf leden van de werkgroep denken wij mee, en werken wij mee aan de vormgeving van een zestal kerkdiensten in de Grote Kerk. Dit zijn de Taizé, Iona en Thomas vieringen.

Taizé

De naam komt van het Franse Taizé, een internationale, oecumenische geloofsgemeenschap. Hier worden dagelijks vieringen gehouden, bezocht door jongeren uit de hele wereld.

We vieren diensten in de sfeer van Taizé. Dat betekent zingen in verschillende talen en in bijna oneindige herhaling. Veel liederen zijn inmiddels te vinden in het Nieuwe Liedboek. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken aan de Paaskaars bij het kruis. Er zijn meerdere momenten voor verstillings. Veelal is er geen overdenking. Geïnspireerd door de nieuwe aankleding van de kerk van Verzoening in Taizé, zijn er samen met gemeenteleden nieuwe wandkleden met gekleurde vierkanten gemaakt. De veelkleurigheid van deze kleden is een mooi beeld van de veelkleurigheid van de mensheid en van de hele schepping.



Thomasvieringen

De vieringen zijn genoemd naar Thomas, de leerling van Jezus, die veel vragen en twijfels had. We krijgen in de viering de ruimte om de ongelovige Thomas in onszelf te herkennen en kunnen tijdens de 'Heilige Chaos' al dan niet deelnemen aan aangeboden activiteiten. Deze kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het lezen van treffende teksten, een creatieve activiteit, of het deelnemen aan een stille discussie. Ook voor de kinderen is er altijd een korte activiteit.

In een Thomasviering is er een korte overdenking, het Hoge Woord, en er wordt gezongen en gebeden.

Momenteel is in iedere Thomasviering een 'moderne martelaar' uitgangspunt voor de viering. Velen van hen staan afgebeeld in de beeldengalerij boven de hoofdingang van de Westminster Abbey in Londen.

Iona vieringen

Iona vieringen vinden hun oorsprong in de Iona Community op het Schotse eiland Iona.

Kijk vooral eens op de site <https://iona.org.uk> of <http://www.ionagroep.nl>

In het logo voor deze drie vieringen (zie hieronder voor meer informatie) vind je dit oud Keltische teken terug, trinitatis – figuur:



Dit teken staat symbool voor de Drievuldigheid van het geloof. Kenmerkend aan Keltische symbolen is het vlechtwerk.

Iona staat in een Keltische traditie. De community van Iona staat voor verbinding en wil samenwerken aan, zich bezinnen op en bidden voor gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Heiligen, of geloofsgetuigen, de natuur en de bijbel spelen een belangrijke rol. Daarom hebben we als werkgroep gekozen voor een invulling van de dienst met deze elementen. We zingen de prachtige Iona liederen, de meeste uit het Nieuwe Liedboek. Er is plaats voor de overdenking en ruimte voor creativiteit en verbeelding.

We kunnen nog altijd mensen gebruiken die het ook leuk vinden om mee te denken en mee te werken aan deze bijzondere vormen van Erediensten.
Met vriendelijke groet Ingrid, Jenny, Anco, Neelsje en Annette



Voor deze drie vieringen is een logo ontworpen met voor elke viering één of meerdere kenmerken. Taizé: vlam van een kaars voor de verstillig en herhaling (4x) van figuren in het logo. Thomas: een labyrinth in de rand verbeeld de zoektocht van de ongelovige Thomas. Iona: vlam van het vuur staat voor actie, daadkracht en de heilige geest. Het trinitatis-figuur, dat staat voor drievuldigheid, komt er ook in voor. Tot slot is er een Hugenotenkruis in te ontdekken.

Gebedsuur

Eens per twee weken komen leden van onze gemeente op donderdag van 19.00 uur tot 20.00 uur samen om te bidden. Elk gebedsuur staat op zichzelf en is toegankelijk voor een ieder die mee wil doen, wil ondersteunen of belangstelling heeft. Wij komen bij elkaar om te bidden voor o.a. zieken in de gemeente. Maar ook andere gebedsonderwerpen in en buiten onze gemeente komen ter sprake. Na een opening met liederen inventariseren we de voorbeden, waarna we voor elk onderwerp bidden, hardop of in onszelf. Gebedspunten kunnen ook telefonisch of per e-mail worden doorgegeven.

Aanmelden is niet nodig; je bent gewoon welkom.

Data: donderdag om de 2 weken met ingang van 21 september 2023

Plaats: KC De Overkant

Tijd: 19.00 – 20.00 uur

Contactpersonen: Jan en Sietske Kramer, tel. 0529-434203

E-mail: janensietskekramer@gmail.com



Stimulans – Samen aan tafel met een verhaal



Stimulansbijeenkomsten zijn al jarenlang een fijne manier om elkaar binnen de kerkelijke gemeente ongedwongen te ontmoeten en te leren kennen, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. Vier keer per jaar komt de Stimulans Groep bij elkaar om met elkaar de maaltijd te delen. Rond 18.00 uur staat er bij iemand thuis een maaltijd klaar die is samengesteld uit verschillende gerechten. Eenieder die komt neemt naar eigen inzicht en smaak een zelfgemaakt gerecht mee en zoals dat gaat is dat genoeg voor velen. Bij elke maaltijd is een speciaal gerecht aanwezig dat verwijst naar een thema en dat raakt aan een Bijbels onderwerp. Een gerecht dat uitnodigt om met elkaar op verhaal te komen.

Op **vrijdag 15 september om 18.00 uur** komen we weer bij elkaar. Vanwege de ongedwongen sfeer wordt het weer een Picknick aan de oever van de Vecht. Lijkt het je leuk om (een keer) mee te doen meld je dan aan bij Anouk Uitslag (anouk.uitslag@gmail.com) of Tabitha Keuning (tolkeuning@hetnet.nl)

Gemeente Groeigroepen

Een gemeentegroeigroep is een gemeente in het klein. Jezus gaf zijn leerlingen ook onderwijs in een kleine, vriendschappelijke kring. Hij gaf hen het voorbeeld hoe leven in Gods Koninkrijk eruitziet. In een groeigroep delen groepsleden geloofservaringen, leren ze van de Bijbel en groeien ze in hun geloof. Er is tijd en ruimte om elkaar te leren kennen, met elkaar mee te leven en om ook voor elkaar te bidden.

I Gemeente Groeigroep

Een groep mensen van verschillende leeftijden. Ons streven en verlangen is opbouw van onderlinge geloofsgemeenschap en persoonlijke geloofsgroei door samen de Bijbel te lezen aan de hand van een boekje, samen praten (bezinnen) zingen en bidden delen en ontvangen.

Het is een waardevolle aanvulling op de andere vormen waarin wij ons geloof beleven. Kom vrijblijvend een keer langs om te zien of het iets voor je is.

Data: Eens per 3 weken op de dinsdagavond of maandagochtend. We hopen te starten in september en nieuwe mensen zijn altijd welkom om aan te schuiven. Wij willen een open kring zijn en blijven.

Plaats: Prins Hendrikstraat 9A of Bosweg 38

Tijd: dinsdag 20.00-22.00 uur of maandag 10.00-12.00 uur

Contactpersonen: Gerrie en Bertus van den Brink,
E-mail: gerrievdbrink@hotmail.com Tel. 0529-433332

Gamma

Eénmaal per 6 weken komt op zondag een gespreksgroep bij elkaar in huiselijke sfeer. Het gaat om gesprekken rondom geloof en samenleving, meestal aan de hand van een boek of artikel dat door iedere deelnemer is gelezen. De groep kenmerkt zich door openheid én gezelligheid; ieder krijgt voldoende gelegenheid om vagen en meningen te uiten. Er zijn momenteel twaalf leden die om beurten de andere leden als gast ontvangen.

Data: zes keer per seizoen

Plaats: bij deelnemers thuis

Tijd: 2 uur lang op zondagavond, de tijd wordt in overleg bepaald.

Contactpersonen: Bertil en Margot Uittenbogaard, bertilpu@hotmail.com

Jeugdwerk Protestantse Gemeente te Dalfsen

Het jeugdwerk bevat meerdere onderdelen: kinderoppas (0-4 jaar), kindernevendienst (basisschoolleeftijd) en voor de jeugd vanaf 11/12 jaar zijn er jaargroepen, tienerkerk, pizza&more en 0529-Unites. Verder zijn er gedurende het jaar op zichzelf staande projecten en activiteiten.

Voor elk onderdeel van het jeugdwerk is er een enthousiaste leiding die invulling geeft aan de verschillende activiteiten. In dit boekje staan de jeugdactiviteiten niet vermeld.

De activiteiten die komend seizoen voor de verschillende groepen kinderen worden georganiseerd, worden rechtstreeks gecommuniceerd via mail/appgroepen/flyers en worden op de website en in Kerk op Weg vermeld. Je bent van harte welkom!

Heb je vragen, wil je alvast meer weten over bepaald activiteiten, wil je je graag aanmelden als leiding van een groep of lijkt het je leuk om een keer bij een activiteit te helpen, dan kun je de betreffende contactpersonen daarvoor benaderen. Hun mailadressen kun je vinden in Kerk op Weg, maar zij zijn ook te bereiken via de jeugdouderlingen:

Heleen Boshoven en Harriët Meenderman jeugdouderling@pgdalfsen.nl



0529-UNITES



0529-Unites is een groep jongeren uit Dalfsen en omgeving in de leeftijd van 16 jaar en ouder. Deze jongeren zijn in de zomers van 2018 en 2023 een week naar Roemenië gegaan om "Casa Ana", een opvang- en inloophuis voor zigeunerkinderen, op te knappen. Ook zijn er in de zigeunerwijken mensen thuis bezocht en zijn er activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Al met al een hele bijzondere en indrukwekkende ervaring. In het najaar van 2023 komt de groep bij elkaar voor een terugkomavond en hopelijk zijn er volwassenen die weer willen nadenken over een vervolg in 2025.

Zijn er vragen of wil je meer informatie ontvangen, mail dan gerust naar een van de volgende personen:

Henri Uitslag: henri.uitslag@gmail.com

Herwi Westera: herwi.westera@gmail.com

JAARGROEP

VOOR JEUGD VAN 12-17 JAAR DALFSEN EN OUDLEUSEN



- Voor wie:** Jeugd tussen de 12 t/m 16 jaar van de middelbare school
- Wanneer:** 1 x per maand op vrijdagavond
- Waar:** In The Base te Dalfsen
of in de kelder van de Wiekelaar te Oudleusen
- Tijd:** Vaak van 19.30 – 21.00 uur
- Programma:** Er is een afwisselend programma met altijd genoeg ruimte voor ontmoeting en gezelligheid
- Aanmelden:** Zorg dat je in de app-groep zit, dan blijf je van alles op de hoogte
- Leiding:** Tabitha Keuning (tolkeuning@hetnet.nl) + gast(en)
- En....:** Een vriend of vriendin meenemen is gezellig!

– Dit is mijn verhaal - Gespreksgroep 18+



Dit is
mijn
verhaal



Jonge christenen over geloof, hoop en inspiratie

Tijdens deze avonden gaan we in gesprek over geloof, hoop en inspiratie met daarbij alle ruimte “voor jouw verhaal”. Het boek “Dit is mijn verhaal” nemen we als uitgangspunt, maar actuele onderwerpen kunnen ook aan de orde komen. De onderlinge ‘ontmoeting’ staat centraal.

We komen 1 x per maand bijeen op de zondagavond.

Wil je meedoen of twijfel je of dit iets voor jou is neem dan contact met ons op. Dit kan bij Anco Tol en/of Tabitha keuning (tolkeuning@hetnet.nl)

Na aanmelding hoor je meer over hoe, wanneer en waar.

Cursus Leren van Luther 2023 - 2024



Dit jaar is het thema “Met Luther vieren”. Het gaat met name om de Lutherse liturgie. Waarom kenmerken Lutherse vieringen zich door zo’n uitgebreide liturgie? Daarin ervaren we schoonheid, we komen in beweging en samen zingend en sprekend zijn we betrokken op de dingen van God.

We gaan lezen wat Luther daarover zegt en oefenen verschillende liturgische vormen.

Het gaat dus om veel meer dan alleen maar een “Orde van dienst”.

In deze cursus verkennen we kernmomenten in de Lutherse liturgie.

Data: dinsdagmiddagen 14 november en 12 december 2023 en 9 en 23 januari 2024

De bijeenkomsten duren ca. 1,5 uur. Start: 14.30 uur. Eind: ca. 16.00 uur.

Locatie: De Overkant, Kerkplein 22 te Dalfsen

Deelname kost € 20,- per persoon, inclusief reader, koffie of thee.

Deelnemers hebben de beschikking over een zorgvuldig samengestelde reader (pdf of kopie)

met een samenvatting van Luthers betoog en een selectie van paragrafen uit zijn geschrift. Deze reader wordt bij tijdige aanmelding voorafgaand aan de cursus beschikbaar gesteld.

Docenten/gespreksleiders:

1ste bijeenkomst: prof. dr. Markus Matthias

2de bijeenkomst: dr. Theo van Willigenburg of ds. André van der Stoel

3de bijeenkomst: ds. Willy Metzger

4de bijeenkomst: ds. Susanne Freytag of ds. Marlies Schulz

Aanmelding en informatie:

Henny Haverkamp, Leemculeweg 20, 7722RC Dalfsen tel. 0529-434119

e-mail hennyhenk20@kpnmail.nl

Hennie en Frits Prins, Vechtvliet 1, 7721BS Dalfsen tel. 0529-433268

e-mail prins96@kpnmail.nl



Luther voor de Frauenkirche in Dresden

Gesprekskring H.U.L.D.A

H.U.L.D.A. (Helpt Uit Liefde De Ander) is een kerkelijke gespreksgroep van christenvrouwen. Het doel van deze gespreksavonden is te komen tot ontmoeting en gesprek, bezinning op Bijbel en persoonlijk geloof en een bewuste inzet voor een rechtvaardige en veelkleurige samenleving. De meeste bijeenkomsten worden door de eigen leden voorbereid.

Data: september t/m april; elke tweede maandag van de maand.

Tijd: 14.30 – 16.30 uur

Plaats: k.c. De Overkant.

Contactpersoon: Jody Kruizinga – v d Zande, email jcwkruijzinga@hotmail.com



In het komende seizoen gaan we weer kijken naar de mogelijkheden om een aantal activiteiten te organiseren in het kader van "Ontmoeting". We zullen u/jullie op de hoogte houden van de activiteiten via kerkgroet en de mail.

Team "Ontmoeting"

Contactpersonen: Henk en Helena Schuurman deoverkant @ziggo.nl

CVO-Aktief Oudleusen (Chr. Vrouwen Oudleusen)

Wij zijn een Chr. Vrouwenvereniging en hebben elke maand een gastspreker op allerlei gebied, zoals christelijk, sociaal, cultureel en ontspannend.

De Kerst- en Paasvieringen worden meestal door eigen leden verzorgd.

Wij zijn verder ook actief op het gebied van fietsen, wandelen, op reis gaan, kaarten maken, schilderen, high tea houden, en staan op diverse markten met eigen gemaakte spullen.

Kom gerust een keer als gast op één van onze avonden.

Nieuwe leden zijn van harte welkom bij onze actieve club.

Alie Hogenkamp-Vogelzang (secretaris)

e-mail: info@thogenkamp.nl

Programma 2023-2024

13 september 2023

De dames van de Dutchess of the sea oftewel Nederlanders op het water. Het verhaal van vier vrouwen die de Atlantische Oceaan zijn overgestoken in een roeiboot. Sponsortocht voor o.a. Stichting A.L.S.

11 oktober 2023 Sarianne van Dalen, Onderwerp: Vergeving n.a.v. mijn levensverhaal.

8 november 2023

André Bruins geeft deze avond een presentatie over de verschillende achtergronden van Stichting "Het Nationale Park de Hoge Veluwe". André neemt ons mee terug in de tijd, aan de hand van foto's, film en verhalen.

13 december 2023

Advent / Kerstbijeenkoms. Groep van Hennie Kappert.

10 januari 2024

Wim Coster uit Zwolle. Kwakzalver, koopman, kruidendokter? Uit de wereld van " het befaamde Staphorster Boertje".

14 februari 2024

Jaarvergadering.

20 maart 2024

Paasbijeenkoms. Groep van Janna Scherpenkate.

10 april 2024

Klaas Beens: Jarenlange ervaring van Klaas, het enthousiasme en zijn liefde voor muziek maakt elk optreden als troubadour tot een bijzondere ervaring.